

Van St. Jozefschool tot de Moespot (en weer even terug!)



1912 Stichting van de "R.K. Bijzondere School voor de Parochie Achteveld".
Architect J.H. Hogenkamp te Doesburg.
Bouwer van 3 lokalen Zuidkant Gebr. Kroon te Barneveld voor f. 10.485,-.
Eerste steen gelegd door M. Moes, Pastoor.

In 1908 vond Pastoor Martinus Moes het maar niks dat de Katholieke kinderen moeten leren op de Openbare school in Stoutenburg of op die van de Glind.

Het " Roomsch Katholiek kerkbestuur van de Parochie St. Joseph te Achteveld" benoemt zichzelf tot schoolbestuur van de in oprichting zijnde "Roomsche Katholieke lagere school"

Er volgt een aanbesteding voor het bouwen van een school met 3 lokalen, waarna voor de prijs van fl. 10.485,- (!) de bouw wordt gegund aan de gebroeders Kroon uit Barneveld.

Zoals bij elke bouw worden er voorwaarden gesteld. Een van de bepalingen springt wel in het oog: " het is verboden op het werk sterke drank (jenever) te gebruiken, te halen, of beschonken werklieden te laten werken, op boete van vijftien gulden"

Pastoor Moes legt de eerste steen, maar onder Pastoor Rentinck wordt de school afgebouwd aan de Dodenweg, nu de Jan van Arkelweg.

In 1939 werd de school geruime tijd bezet door de Nederlandse soldaten. In 1940 kreeg de school tijdens een beschieting van Achteveld een paar voltreffers in de schoolmuur waarbij alle ruiten en sponningen werden vernield.

Op het eind van de oorlog werden er conferenties gehouden over o.m. de voedseltransporten naar hongerend West-Nederland. Ook werd er tijdens die conferenties gesproken over de capitulatie van de Duitse legermacht, die was ingesloten door de geallieerde bevrijders.

De gesprekken hadden succes waardoor voorkomen kon worden dat ruim drie miljoen mensen de hongerdood tegemoet gingen. In het lokaal, links van de voordeur, werd de conferentie gehouden. Er is in dit lokaal een blijvende foto-tentoonstelling van die periode te zien.



Na de oorlog werd aan de beide uiteinden van het gebouw nog 2 lokalen aangebouwd, de 3 lokalen aan de Jan van Arkelweg werden gesloopt.

In 1978, toen het gebouw leeg kwam, was er sprake van dat het geheel gesloopt zou worden.

Vooral de jeugd van Achterveld kwam hiertegen in opstand, zij wilden een plaats waar ze terecht konden. Zo kon het gebeuren dat leden van de KPJ, met toestemming van de gemeente, het gebouw opknapte en geschikt maakten voor gebruik. Er werd een beheerscommissie opgericht en in 1979 werd het gebouw gedoopt onder de naam "de Moespot".

Sindsdien is "de Moespot" een centrum waar veel verenigingen hun thuis hebben.

Ja, en zelfs is het nog even weer terug school geweest. Toen de St.Jozefschool te kampen had met een acuut ruimtegebrek en er lokalen bij gebouwd zouden worden zijn in 2007 twee lokalen weer gebruikt als schoolklas. De oude tijd herleefde!

Nu, in 2012, zal "de Moespot" wederom een onderdeel uitmaken van de festiviteiten rond het 100 jarig bestaan van de Jozefschool.

Het bestuur van stichting "Moespot" werkt hier graag aan mee door het gebouw open te stellen voor diverse activiteiten en feliciteert de Jozefschool met het eeuwfeest.

