

Graven in het verleden

Van bewaar-, fröbel-, kleuter- en lagere school naar het basisonderwijs

Als ik aan het verleden denk, komen de herinneringen langzaam en soms onvolledig terug. Ben ik iemand of iets vergeten, neem mij dat dan niet kwalijk.



Zuster Lidwina

Op 12 augustus 1968 begon ik mijn loopbaan, als kleuterleidster in Achterveld.

Het onderwijs, zowel van de kleuter- als van de lagere school waren nog van elkaar gescheiden. Zuster Lidwina, de allerlaatste kleuterschool-zuster en tevens mijn voorgangster, heeft heel veel gedaan voor het Achterveldse kleuteronderwijs. Door inzameling en verkoop van oud papier werd er een heel zuinig beleid gevoerd, om inkopen van spel- en creatief handenarbeid materiaal mogelijk te maken.

Op een feestelijke wijze werd er door de Achterveldse bevolking op 11 augustus 1968 afscheid van haar genomen.

Schooljaar 1968 – 1969

In huize St. Joseph waren 2 kleuterklassen.

Achter de Roskam was ook één kleuterklas, waar ondergetekende les heeft gegeven.

Schooljaren 1969- 1970-1971

Het kleuteraantal werd groter en de locatie achter de Roskam werd te klein. Er werd een nieuwe ruimte gevonden in de vroegere St. Jozefschool, de huidige "Moespot". Hier heeft ondergetekende één jaar les gegeven. Soms was het erg behelpen, maar je deed gewoon de dingen die gedaan moesten worden zoals het verantwoord lesgeven aan de kleuters, schoonmaken van je klas en het spelmateriaal. Rust, reinheid en regelmaat stonden hoog in het vaandel geschreven.

Achter de schermen werden er door het bestuur plannen gemaakt om een "echt" schoolgebouw voor de kleuters te bouwen. Overleg, praten, vergaderen en op 26 september 1970 was de opening van "Hummeltjeshonk". Een school met een moderne inrichting, zoals een natte hoek waar de kinderen konden spelen en experimenteren met zand en water. Ook een grote speelplaats ontbrak niet met twee grote zandbakken en een opbergschuurtje voor het buitenspelmateriaal. Het werd ons kleuterleidsters, mogelijk gemaakt om de kinderen in die tijd passend kleuteronderwijs te geven.

Schooljaren: 1971 – 1972- 1974 -1978 – 1985 – 2011

De vroegere St. Jozefschool was één grote school. Deze werd opgesplitst in twee lagere scholen: "Onze Wereld" en "St. Jozef". Ouders konden zelf hun keuze bepalen op welke scholen zij hun kinderen geplaatst wilden hebben. Het kinderaantal groeide door en op 15 augustus 1974 werd er een nieuw schoolgebouw geopend voor de leerlingen van "Onze Wereld" aan de Walter van Amersfoortstraat.



Op 26 mei 1978 werd er aan de Jan van Arkelweg een nieuwe school geopend voor de leerlingen van St. Jozefschool en de leerlingen van het Startblok.

Doordat het kinderaantal weer terugliep kwam er in 1983 een fusie van de scholen "Onze Wereld" en "St. Jozef". Zij kregen hun plekje in de huidige "St. Jozefschool".



In 1985 kwam er de Wet op het Basisonderwijs. Door de nieuwe onderwijswet werden het kleuter- en lager onderwijs onder één noemer gebracht: "Het Basisonderwijs". Alle kleuters gingen ook naar de "St. Jozefschool". De scholen zijn nu één eenheid geworden.

De tijd gaat verder. Met een glimlach en een traan kijken naar het verleden, maar vol blijheid, optimisme en positiviteit werken aan toekomst gericht onderwijs, dat van toepassing is op de huidige tijd.