

Voorwoord

Achternveld is een hechte gemeenschap binnen de gemeente Leusden. Het dorp is ontstaan rondom de katholieke kerk en nog altijd is deze rooms-katholieke signatuur sterk in het dorpsleven aanwezig. Onder die vlag wilde pastoor Moes aan het begin van de 20^{ste} eeuw meer structuur in het onderwijs aanbrengen. De tijd was rijp voor betere algemene voorzieningen.



In 1912 wordt in de notulen van de gemeenteraad van Stoutenburg geschreven over een 'bijzondere (Rooms-Katholieke) school te Achternveld'. En al in 1913 staat die school er met een bovenmeesterswoning. Dat was het begin van een eeuw onderwijs waarover veel te vertellen is. Vandaar dit jubileumboek, dat huis-aan-huis verspreid wordt in Achternveld.

Elke keer als ik de oorspronkelijke locatie van Jozefschool zie, nu cultureel centrum de Moespot, gaat mijn kunsthistorische hart open. Wat een prachtige karakteristieke monumentale gevel. Iets om zuinig op te zijn, zeker met zo'n rijke historie.

Achternveld gefeliciteerd met een eeuw rooms-katholiek onderwijs. Graag zou ik zeggen, dat het jubileumboek verplichte kost is voor alle Achternvelders, Dat voert te ver, het boek is wel een aanrader.

Annemieke Vermeulen

Burgemeester